

# *Toewijding aan het Onbevleete Hart van Maria*

*door heilige paus Johannes Paulus II  
voltrokken op 25 maart 1984 op het St.-Pietersplein in Rome*

De familie is het hart van de Kerk. Uit dit hart verheft zich vandaag een bijzondere akte van overgave en vertrouwen aan het Hart van de Moeder Gods. Wij willen bekennen, dat de liefde sterker is dan de zonde en al het kwaad, dat de mensen en de wereld bedreigt. Nederig roepen wij deze liefde aan: "Onder Uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!" Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezingt, wenden wij ons thans tot U, onze Moeder.

U kent, o Moeder van de mensen en van de volken, al hun lijden en hoop en U neemt met moederlijk hart deel aan de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, die onze hedendaagse wereld schokt. Luister naar ons gebed, dat wij aangespoord door de Heilige Geest direct tot uw Hart richten. Omvat met uw liefde als Moeder en Maagd des Heren deze wereld, die wij aan U toevertrouwen en -wijden, vervuld van zorg om het aardse en eeuwige heil van de mensen en de volken.

In het bijzonder bevelen wij bij U aan en wijden wij U toe die mensen en naties, die deze aanbeveling en toewijding het meest nodig hebben. "Onder uw beschutting en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods! Versmaadt ons gebed niet in onze nood!"

Tezamen met heel de Kerk verenigen wij ons, o Moeder van Christus, voor U, voor uw Onbevleete Hart, in die toewijding, waardoor uw Zoon uit liefde tot ons zichzelf aan de Vader toegewijd heeft, toen Hij zei: "Omwille van hen wijd Ik Mij aan U, opdat ook zij in waarheid aan U toegewijd zijn." Wij willen ons in deze toewijding ten bate van de wereld en van de mensen met onze Verlosser verenigen; in zijn goddelijke Hart ontvangt een dergelijke toewijding de kracht om vergeving te verkrijgen en verzoening te bewerken.

De kracht van deze toewijding is duurzaam en omvat alle mensen, volken en naties; zij overwint alle kwaad, dat de vorst van de duisternis in het hart van de mens en in zijn geschiedenis kan opwekken en in onze tijd ook daadwerkelijk opgewekt heeft.

Hoe diep voelen wij vanuit deze toewijding, die wij in eenheid met Christus voltrekken, de behoefte van de mensheid en van de huidige wereld aan verlossing. Het verlossingswerk van Christus moet immers door de Kerk aan de wereld ten goede komen. Wees geprezen boven alle schepsels, Maagd des Heren, die op de meest volkomen wijze Gods roepstem volgt. Wees gegroet, die met de verlossende toewijding van uw Zoon ten nauwste verbonden bent!

Moeder van de Kerk! Verlicht het volk Gods op de wegen van het geloof, de hoop en de liefde! Verlicht speciaal de volkeren, van wie u de toewijding en overdracht van ons verwacht. Help ons naar volle waarheid de toewijding van Christus ten bate van heel de familie van de mensheid in de huidige wereld te beleven!

Wanneer wij U, Moeder, de wereld, alle mensen en alle volken toevertrouwen, dan vertrouwen wij U tevens deze toewijding van de wereld toe en leggen ze in uw moederlijke

Hart. O, Onbevlekt Hart, help ons het gevaar van het kwaad te overwinnen, dat zo gemakkelijk de harten van de mensen van tegenwoordig wortel schiet en waarvan de uitwerkingen het leven heden ten dage belasten alsook de weg naar de toekomst schijnen te versperren.

Van honger en oorlog, bevrijd ons!

Van een atoomoorlog, van een oncontroleerbare zelfvernietiging en van ieder vorm van oorlog, bevrijd ons!

Van de zonden tegen het leven van de mens van zijn aanvang af, bevrijd ons!

Van haat en van de misachting van de waarde van Gods kinderen, bevrijd ons!

Van iedere ongerechtigheid in het sociale, nationale en internationale leven, bevrijd ons!

Van lichtvaardige overtreding van Gods geboden, bevrijd ons!

Van pogingen in het hart van de mensen zelfs Gods waarheid te verstikken, bevrijd ons!

Van het verlies van het bewustzijn van goed en kwaad, bevrijd ons!

Van de zonden tegen de Heilige Geest, bevrijd ons, bevrijd ons!

Hoor, Moeder van Christus, dit hulpgeroep, waarin het leed van alle mensen naar U opklinkt, het leed van complete volken! Help ons met de kracht van de Heilige Geest, alle zonden te overwinnen: de zonde van de mens en 'de zonde van de wereld', de zonde in iedere vorm. Moge zich in de geschiedenis van de wereld nogmaals de oneindige heilskracht van de Verlossing tonen: de macht van de erbarmende liefde! Moge zij het kwaad een halt toeroepen! Moge zij de gewetens veranderen! In uw Onbevlekt Hart worde voor allen duidelijk het licht van de hoop!

*Amen.*